

# Finland Rendiersafari & Sami-cultuur



Op traditionele manier (en net als de kerstman) door de winterse bossen per rendierslede!

## REISOMSCHRIJVING

Vroeger waren rendiersledes het enige transportmiddel voor de Sami. Vaak liepen er 25 tot 30 rendieren in een karavaan. Tijdens deze excursie ga je deze traditionele en rustgevende manier van reizen dwars door idyllisch besneeuwde landschappen ervaren, met als enige geluid het zachte gerinkel van de rendierbellen. Er wordt een warm drankje geserveerd bij het kampvuur. De transfer heen en terug is per minibus.

Duur: 2 uur

Vertrek: 10.00u (dagelijks)

## DETAILS

Min.aantal deelnemers:

2 volwassenen

Min. leeftijd:

Geen

#### Inbegrepen

Warm drankje, transfers per minibus

#### Zelf meenemen

Fotocamera (bij voorkeur onder jas te dragen i.v.m. eventuele lage temperaturen).